

Boer, Roelf Hendrik de. – Directeur van het N.V. Weverij en Confectiebedrijf R.O.B.A. – Geb. te Wildervank, 10 Sept. 1878 als zoon van den gezagvoerder ter koopvaardij Bronger Jurjen de Boer en Geessien Flik. – Geh. met Alida Mens-

je Brouwers. –

Kinderen: Bronger Jurjen, geb.

19 Dec. 1912;

Meika Jacoba, geb. 29 Aug.

1914; Jantina

Tjaakje Houwina, geb. 30

Maart 1916;

Nomdo Pieter, geb. 21 April

1918. – d. B.

kwam op 13-j. leeftijd als vo-

lontair bij de fa. Schröder te

Stadskanaal,

waar hij grondige opleiding

in het textielvak ontving,

welke hij voltooide bij de fa.

Doornbosch & Co. te Veendam.

In 1901 trad hij als vertegenwoordiger voor de provincies Zeeland en Noord-Brabant in dienst bij de fa. E. ter

Kuile & Zn. te Enschede, aan welke firma hij ruim zestien jaren verbonden was, in latere jaren als vertegenwoordiger

voor N.- en Z.-Holland. In de oorlogsjaren stakte de fabricage bij de fa. ter Kuile, tengevolge van de groote moei-



lijkheden met den import van grondstoffen, en d. B. nam ontslag, teneinde zelfstandig zaken te kunnen doen. Twee jaren later, in 1919, werd hij benoemd tot textiel-agent van de fa. G. J. van Heek & Zn. Rigtersbleek te Enschede en gedurende de 15 jaren, die hij als zoodanig aan deze wereldbekende fabriek verbonden was, verzorgde hij den geheelen binnenlandschen verkoop. Aan zijn initiatief en doorzettingsvermogen is het te danken, dat de fa. van Heek ook kunstzijde, de zgn. Herbézijde, op de markt heeft gebracht. In 1933 vestigde d. B. wederom een eigen bedrijf; twee jaren later nam hij het te Zwolle gevestigde confectiebedrijf A.B.C. over en in 1936 associeerde d. B. zich met de fa. R.O.B.A. Het bedrijf werd in zijn geheel overgebracht naar Enschede en de firma omgezet in N.V. Weverij en Confectiebedrijf R.O.B.A. — d. B. bekleedde een vooraanstaande plaats als leider in de Ned. Padvinderij. — Hij maakte enkele zakenreizen naar Duitschland en bezocht voorts de Ardennen, de Riviéra en Zwitserland. — Als merkwaardige bijzonderheid uit zijn leven diene nog het volgende. Op vijfjarigen leeftijd was hij aan boord van het schip „De Hoop”, waarop zijn vader gezagvoerder was. Door een orkaan liep het schip op klippen bij de Kaap Rocq en leed schipbreuk. Wonder boven wonder kwamen allen aan wal (eiland van wilden). Na veel moeite kreeg men contact met het schip Rio-Grande, dat hen naar veiliger oord transporteerde. d. B. heeft bij zijn verblijf aldaar scherp zand in de oogen gekregen en werd met blindheid geslagen. Nadat hem door inheemschen mosterdpleisters achter ooren en kuiten gelegd werden, kwam na verloop van tijd het licht in het rechteroog terug, wat hij tot op heden nog steeds heeft mogen behouden. — Utrechtscheweg 122, Amersfoort.