

## P.F.J. de Kok

Semarang, 10 april 1908 - Leiden, 16 februari 1965

Op 16 februari 1965 is Mr. Pieter Frederik Jacobus de Kok na een zware operatie, welke gevolgen hij niet te boven kwam, in het Academisch Ziekenhuis te Leiden overleden. "Frits" de Kok was een man, waarvan zonder overdrijving gezegd kan worden dat hij in alle kringen, waarin hij in zijn leven verkeerdt heeft, gevoelens van vriendschap en sympathie te zijnen opzichte heeft gewekt. Dit was een gevolg van zijn innemende persoonlijkheid, zijn warme belangstelling in het wel en wee van degenen met wie hij in aanraking kwam en zijn rechtschapenheid. In 1908 in Nederlandsch-Indië geboren als zoon van een beroepsofficier, vertrok hij op 13-jarige leeftijd naar Nederland, waar hij in 1927 het eindexamen Gymnasium bèta behaalde aan het Nederlands Lyceum in Den Haag, waarna hij aan de Leidse Universiteit rechten ging studeren. Reeds in zijn studietijd heeft De Kok zich door zijn bovengeschetste eigenschappen vele vrienden gemaakt. Zijn aanleg voor het toneel kwam o.a. tot uiting bij het lustrum van het Leidse Studenten Corps in 1930, toen hij de hoofdrol vervulde in "Rembrandt's Zoon". Ook op sportief gebied heeft hij zich bewogen: hij roeide in Njord en voetbalde in het Haagse H.B.S. Ondanks al deze activiteiten heeft hij zijn rechtenstudie in vier jaren voltooid. In 1932 trad De Kok in dienst van de Nederlandsch-Indische Handelsbank NV. Na een vooropleiding te Amsterdam werd hij door deze instelling naar het Verre Oosten uitgezonden, waar hij aanvankelijk in Hongkong, later - tot de inval van de Japanners - in Singapore op de kantoren van deze bank werkzaam was. Hij vertrok daarop naar Java, waar hij als reserve eerste luitenant in krijgsgevangenschap geraakte. Als zodanig heeft hij geruime tijd, tot de bevrijding toe, doorgebracht in een van de beruchte kampen in Thailand. In het najaar van 1945 vertrok hij met verlof naar Nederland, waar hij in 1946 zijn werkzaamheden voor de Nederlandsch-Indische Handelsbank hervatte, thans op haar hoofdkantoor te Amsterdam. Hij bleef hier werkzaam tot medio 1949, toen hij zich verbond aan de bankiersfirma Hope & Co., waar hij op 1 maart 1953 als vennoot toetrad. Zijn contacten met en zijn belangstelling voor het bedrijfsleven leidden ertoe, dat hij in 1954 werd uitgenodigd het voorzitterschap te aanvaarden van het Departement Amsterdam van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Hij heeft deze functie tot 31 december 1958 bekleed en hij genoot de voldoening, dat tijdens zijn voorzitterschap de jaarvergadering van deze Maatschappij, die steeds zo vele leiders van het bedrijfsleven bijeenbrengt, in 1958 in de hoofdstad des lands werd gehouden. Op de Effectenbeurs, waar De Kok als lid van de firma Hope & Co. een trouw bezoeker was, waren zijn kwaliteiten niet onopgemerkt gebleven en dit leidde tot zijn verkiezing in het Bestuur van de Vereeniging voor den Effectenhandel. Al spoedig daarna, op 1 mei 1957, werd hij tot het voorzitterschap van deze Vereeniging geroepen. In deze functie heeft De Kok de belangen van de Vereeniging voor den Effectenhandel, van de Effectenbeurs en van haar leden met liefde en toewijding gediend. Met vriendelijkheid en beminlijkheid is hij iedere beursbezoeker, die zich tot hem wendde, tegemoet getreden, met waardigheid en stijl heeft hij de belangen van de Vereeniging naar buiten verdedigd. In de internationale bijeenkomsten van de Europese effectenbeurzen nam hij een werkzaam aandeel en hij heeft hierdoor in het buitenland vele vrienden gemaakt, ook in Canada en Zuid-Afrika, welke landen hij op uitnodiging van de effectenbeurzen aldaar bezocht. Hij heeft veel gedaan om het onderlinge contact tussen de leden in Vereenigingsverband te versterken: de tot een traditie geworden ledenbijeenkomst op de eerste beursdag van het jaar is door hem ingevoerd.

De in gevangenenkampen doorstane ontberingen hadden in De Kok's lichamelijke constitutie hun sporen nagelaten. Mede hierdoor werd de combinatie van het voorzitterschap der Vereeniging voor den Effectenhandel met de op hem rustende taken in zijn eigen bankiersfirma hem op den duur te zwaar, zodat hij in 1961 het besluit moest nemen het voorzitterschap van de beurs neer te leggen om zich weer volledig aan zijn firma te kunnen wijden. Helaas werden hem hiertoe nog slechts

luttele jaren gegeven. Met De Kok is een man heengegaan, die in de kring van zijn talrijke vrienden de allerbeste herinneringen nalaat.

J.C. van Marken

Bron: *Economisch-Historisch Jaarboek* 30 (1965) 334-335.