





Zo hield Robert Jasper achter het „altaar“ in zijn „tempel“ zijn „erediensten“.



## Zwarte mis der nicotinisten

De tempel der 'Bewuste Nicotinsten' aan de Korte Leidsedwarsstraat in Amsterdam is zaterdagavond om acht uur geopend. Onder grote belangstelling droeg opperpriester Robert Jasper (29) een 'zwarte mis blanche' op, waarmee deze geestenbezweerder zijn kruistocht tegen de hypnose der sigarettenfabrikanten aanving.

Zoals gemeld heeft Robert Jasper de Amsterdammers opgeroepen de verderfelijke rookgewoonte in zijn tempel uit te roken, aan welk ritueel met name de Leidsepleinjeugd in ruime mate deelnam. Na afloop van de zwarte mis zochten ieder echter gauw een veilig heenkomen in de omliggende cafeetjes, waar de temperatuur wat behaaglijker was.

Zei Robert Jasper (soldatenkepi met pijp): 'Het is hier nog een beetje koud en ongezellig, maar dat verandert. Weldra zullen de wanden fijn bruin zijn gerookt en er komt ook een kacheltje bij.'



van de voorbijkangere te raken. Maar

### Niet lui

Terwijl Publex-plakkers in alle stads-  
wijken druk overwerk verrichtten, lichte  
op zijn zolderkamertje in de ouderlijke  
woning aan de Lumeystraat ex-glazen-  
wasser Robert Jasper, een sigaret tussen  
de lippen, zijn beweegredenen nader toe



Robert Jasper Grootveld bezig met het mengen van zijn verf, die hij nodig  
had voor het decoreren van zijn tempel. De „hogepriester” kon niet ver-  
hinderen, dat zijn „K-kerk” inmiddels in rook opging.

bl  
e  
17  
h  
een  
J  
en  
h  
va  
ka  
elin  
ee  
stic  
bij  
sst  
on  
ricl  
ays  
ipes  
vel  
n.  
van  
ave  
de  
éta  
ar  
ro  
erer  
ad  
en  
vat  
ar  
st r  
lete  
neefzi  
ers  
le geva  
wi  
mal  
zelf  
onv

werd hij  
was voor  
een slechte  
lerne versie

ijn sigaret brandt ruste-  
ort...

nauwelijks drie weken uit de gevan-  
nis, richtte Grootveld in de Korte Le-  
sedwardsstraat vlak bij het Leidseplein  
een aftandse timmermanswerkplaats  
een zg. „anti-rook-tempel” in. „In de  
vangelis ben ik een nog feller teg-  
stander van 't roken geworden”, vert  
de jongeman, die zich geestenbezwe-  
de tempel als zodanig zijn bezoekt



Onder: In zijn „anti-rooktempel“ verscheen Robert Jasper (hier met een van zijn volgelingen) bij voorkeur op zijn „Afrikaans“ geschminkt.

Links: Nicolaas Kroese, de profeet van de door hem ontworpen Kosmische Christosofie, die hij in tal van geschriften steeds weer uitdraagt, verzonken in gepeins over zijn „Komende Wereld“. Hij is een van de vier „wereldverbetersaars“, die wij op deze pagina's voor het voetlicht halen.

Midden: Robert Jasper Grootveld ziet toe hoe brandweerlieden het vuur bedwingen in de rooktempel, waar hij voor zijn sekse der „Bewuste Nicotinenisten“ zijn rookoffers bracht. Nadat dit een keer of wat te fors was uitgevallen, brandde de tempel goeddeels uit.



Wereldverbetersaars zijn er altijd geweest, alle eeuwen door, van het begin van onze geschiedenis af. Er waren er onder, die het oprecht meenden, die in zichzelf en in de mensheid geloofden, in de boodschap die zij te brengen hadden en in de andere, de betere wereld, die zij door hun zending zouden bewerkstelligen. Maar de charlatans onder hen, de oplichters en speculanten op de lichtgelovigheid, de „linke jongens“ die goed en gemakkelijk geld zagen in de vage, soms onbevredigde, meestal half-religieuze gevoelens van hun medemensen, dat aantal was zeker niet gering.

Waren die wereldverbetersaars, de oprechten en de huichelaars, er dus altijd al, onze tijd heeft in het bijzonder het klimaat, dat het optreden van dergelijke groepen en gezonden in zo'n ontstellende mate bevordert. Juist omdat in dit klimaat zo grif gehoor verleend wordt aan alle ijverars, van goeden of van kwaden huize.

In dit artikel zullen wij vier mannen voor het voetlicht halen, die de laatste maanden als wereldverbetersaars in het nieuws kwamen of opnieuw de schijnwerpers van de publiciteit op zich gericht zagen. Tot hun onverdeeld genoegen overigens! Juist deze vier mannen, niet omdat ze zich aan elkaar verwant voelen — maar omdat ze dat wel degelijk zijn — niet omdat ze op enigerlei wijze samenwerken, ze achten zich op vele punten zelfs tegenstanders, maar omdat ze niet-temin rechtstreeks op elkaar inhaken. Wij zullen trachten ons van een oordeel omtrent hun persoon en hun „leerstellingen“ te onthouden, hoewel dat misschien niet steeds zal lukken. Wij zullen proberen hun optreden slechts te signaleren.

## ZIJ WILLEN DE WERELD VERBETEREN

Een groot deel van de mensheid leeft in een massale angst voor de directe of indirecte gevolgen van de experimentele atoombomontploffingen, waarvan de verwoestende kracht steeds verbijsterender afmetingen aannemt, proefnemingen die het begripvermogen van de gewone man en ook van de minder gewone man te enen male ver te boven gaan. Men heeft over het algemeen maar weinig vertrouwen in de beweringen, dat de kernproeven ook vredelievende doeleinden zouden kunnen nastreven, in een onbestemde toekomst nog eens een maatschappelijk nut

zouden kunnen opleveren, tot resultaten zouden kunnen leiden, die tot heil van de mensheid kunnen worden aangewend.

Wij zouden op struisvogels lijken, als we zouden ontkennen, dat miljoenen in een soms niet eens geheel bewuste angst leven voor de radioactiviteit, voor het „rogens“, voor „atoombesmette“ golven en al wat dies meer zij. En het is juist het vage begrip, dat men van al deze verschrikkingen heeft, dat de angstgevoelens zozeer bevordert. Dat vage begrip en die angst tezamen doen velen, daar wankelmoedig door

geworden, in wanhoop of door een begripelijk verlangen rust en evenwicht te hervinden geloof hechten aan hen, die beweren een uitweg uit dit alles gevonden te hebben.

### Kosmische Christosofie

Het is in het bijzonder Nicolaas Kroese, de man die jarenlang via zijn vermaarde Vijf Vliegheenthuysjes de Amerikaanse toeristen de maag deed vullen en deswegen onder zijn vrienden „Klaas Vlieg“ wordt genoemd, die in bepaalde kringen door langzamerhand ontelbare gestencilde geschriften

steeds weer wijst op de gevaren van de radioactiviteit. Hij heeft een leer ontwikkeld, die hij „Kosmische Christosofie“, ook wel „Kosmische Antroposofie“ noemt, en hij beweert, dat wij in een schijnwereld leven, waarin wij tal van dingen, zo niet alles, moeten „neutraliseren“ om het werkelijk wereldbeeld te laten vrijkomen.

Het is een vrijwel onmogelijke taak om Kroeses duister-ingevoerde, onder andere alle ziekten (ook kanker) verklarende theorieën te verduidelijken.

„De radioactiviteit van de experimentele A- en H-bomwolven zijn evenveel geleidebanen van de

„Anti-Materie-Energie“, zo beweert hij in zijn merkwaardige geheimtaal. „Ze kan worden uitgestraald door de Anti-Materie-Hemellichamen in de Anti-Kosmos, zijnde de destructieve etherwinden, in tegenstelling tot de constructieve etherwinden, waarvan wij leven. Deze zelfde energie in geconcentreerde vorm is de activerings- en levensenergie voor schimmels, zwammen, gevaarlijke insecten, parasitaire aaltjes en anaërobe bacteriën, welke de anti-golingsziekten veroorzaken.“

En verder over die „anti-golingsziekten“, een stokpaardje van Kroese: „Alle anti-golings-

## „GEES

het Amsterdamse Leidseplein ter beschikking, een voormalige timmermanswerkplaats, waar Kroese destijds het atelier, dat zijn „eet-huysjes“ zo kwistig stierde, liet restaureren. Robert Jasper, die zich na zijn gijzeling een martelaar met een missie voelde of zich daarvoor liet doorgaan, richtte in drie weken tijd zijn „K-kerk“ in en stichtte de mystieke sekte der „Bewuste Nicolinsten“.

„Roken is naar mijn rotsvaste overtuiging een mystieke handeling“, aldus Robert Jasper, die zichzelf tot de „hoge priester“ van zijn sekte uitprij. „Het is het twintigste-eeuwse equivalent van het brengen van offers in de oertijd. In die oertijd stak men een gedeelte van de oogst in brand en bedwelmde men zich aan wierook, nu verbrandt men tabakken en offert daarmee vaak een tiende van zijn inkomen. Ik ga het roken op een primitieve manier bevechten. Ik heb de kracht van die manier bij de medicijnmeesters in Afrika leren kennen. Alleen een primitieve bezwering kan ons redden! Elke avond zal er in mijn tempel een eredienst worden gehouden en ik zal alle rokers voorgaan. Er moet veel gerookt worden, enorm veel, zoveel dat het verderfelijke er walgend uitkomt.“

Het werd in de tempel van de hoge priester, die gekleed en geschminkt was als een Afrikaanse geestesbezwieder uit een Kosmische operette, een chaotische bende. Overal lagen sigarettenpeukjes, aan de wand hingen reclames van sigarettenmerken en op het eigenlijke „altaar“, dat eruit zag als een vreemdsoortige tapkast, lagen als magische symbolen doosjes lucifers, wat spijkerljes en een hamer. Er brandden kaarsen, want de politie had stroom en water laten afsnijden, toen de hoge priester tijdens een van zijn diensten de waterleiding kapotsloeg en het uitstromende water over blootgemaakte elektrische leidingen liet lopen... En er werd zo enorm gerookt, dat er al spoedig een verstikkende blauwe walm hing, die het geheel op een soort opiumkoff deed lijken.

De „eredienst“ op zichzelf had weinig om het lijf. Hoge priester Robert Jasper ging zijn gemeente kettlingrokkend voor, op de achtergrond klonk primitieve Afrikaanse muziek, de geestesbezwieder liet zo nu en dan wat gegli en gekrijs horen en de Bewuste Nicolinsten moesten het „Uche-tche-uche“-lied zingen. Ze konden ook meeliken anders dan hoesten.

Enkele maanden geleden echter vond de hoge priester, dat er toch nog geen rook genoeg was en na

## TENBEZWEEDERS" EN „MARTELAREN“

een opwindende seance stak hij de brand in een hoop krullen en kranten, die zich naast het altaar bevond. De vlammen grepen zo snel om zich heen, dat er aan blussen met een paar brandblusapparaten, die men te pakken kon krijgen, niet te denken viel. Een dertigtal sekteleden en nieuwsgierigen vluchtte in paniek de straat op. De brandweer bestreed het vuur met twee stralen, maar kon niet verhinderen, dat de tempel goeddeels uitbrandde...

Nicolaas Kroese, snel geestdriftig voor fantastische plannen, heeft dit verloop niet kunnen voorzien en bijt nu op zijn nagels van spijt. Maar de hoge priester laat zich niet uit zijn tempel zelden. Hij is zijn „K-kerk“ alweer aan het restaureren, zit boordevol nieuwe fantasieën en is beslist niet van plan zijn martelaarschap op te geven...

Dat er onprettige lieden zijn, die hem een charlatan noemen en beverden, dat hij werkschuw is, deert hem niet. „Mijn strijd tegen het roken met mystieke wapens is werk“, deelt hij minzaam mede, maar in zijn ogen gloeit dat bekende fanatisme. „Hard werk zelfs.“

Lou, de palingboer

Louwrens Voorthuyzen, de Muldena vroege palingboer, is al heel wat malen in het nieuws geweest, maar niet eenmaal op een voor hem plezierige manier. Niet dat hij zich daar veel van aantrekt, want voor 'n man, die een van de meest vreemdsoortige religieuze sekten van ons land heeft gesticht en beweert „God zelf“ te zijn, hetgeen zijn volgelingen onvoorwaardelijk geloven, heeft hij een opmerkelijke zin voor publiciteit. Hoewel deze veelvuldig rum en cola drinkende „god“ zelf niet meer in het openbaar optreedt. Nee, dat laat hij wel na, sinds die keer in 1959, toen hij op het podium van een Amsterdamse vergaderzaal een paar rake klappertongen in zijn kraag kreeg van een frakend voor iemand, die altijd heeft beweerd, dat geen kwaadwillige hem aan kan raken. En die eens letterlijk zei: „Men heeft eens getracht mij te overrijden, maar de auto stuitte vlak voor mij terug als een bal op een muur — men heeft op mij gesloten, maar de kogels gingen in een bocht om mij heen.“

Aan die legende werd door de wel degelijk goed aankomende vuistslagen van de taxichauffeur voor ieder zinnig mens — voor zijn volgelingen! — voor goed een einde gemaakt. En

Lou waagde zich sindsdien niet meer op het podium. Lou spreekt nu nog slechts „door de mond van zijn Zonen“.

Lou, die op 19 februari 1938 in het dorpje Breezand onder Den Helder werd geboren, heeft in de loop der jaren zoveel publiciteit gehad — dit jaar nog voor de televisie! — dat wij ons ontslagen achten van een beschrijving van zijn carrière — zijn optreden is moeilijk met een ander woord dan dat te omschrijven. Zijn bolwerk en hoofdkwartier is het „Witte Huis“ te Muiden. Daar wordt hij omringd en liefderijk verzorgd — en dat laatste, naar men beweert, soms zeer letterlijk — door zijn twaalf „Metgezellen“, die er ieder twee „Engelen“ op na houden (vientwintig in totaal dus) en door zijn „Zonen“ en „Dochters“. En door 'n levensgezellin Mien Wiertz, die hem twee gezonde en vrolijke zoons schonk, en zijn secretaresse Ans Sijtsma. Er zou over deze sekte, waarvan de leden in het onderlinge religieuze verkeer ook alweer een volkomen onbegrijpelijke geheimtaal bezigen, heel veel te vertellen zijn, heel veel sensationeels zelfs. Wij zullen dat niet doen. Wij willen zelfs met opzet de eventuele oprechtheid van Lou niet in twijfel trekken en zeker niet die van zijn volgelingen.

Wij willen slechts wijzen op één gevaarlijk facet van zijn leer, dit in tegenstelling tot alles, wat profeten als Nicolaas Kroese en Robert Jasper beweren, wier bedrijvigheid men ten slotte nog wel als een onschuldige, particuliere liefhebberij kan zien.

Als de geest over een aspirantvolgeling van Lou vaardig wordt, als hij „het in hem of haar heeft gelegd“, dan is hij of zij „in Lou“. Zij kunnen dan bijvoorbeeld niet anders meer dan zijn woord spreken, het onbegrijpelijke Lou-jargon. Goed, daar kan men vrede mee hebben, ze doen daar niemand enig kwaad mee. Maar Lou, die van zichzelf beweert, dat hij niet kan zomigen, niet ziek kan worden en niet kan sterven, garandeert allen, die werkelijk „in Lou“ zijn, diezelfde onsterfelijkheid. Waarbij hij de stelling verdonkondigt, dat alle wetenschap en dus ook de medicatie „van de Satan“ is.

Helaas kwamen er wel sterfgevallen voor onder zijn volgelingen. Een van de meest tragische was dat (in 1956) van het éénjarige kind van een Weesper fabrieksarbeider, dat aan longontsteking leed. Lou was toen in Friesland. Toen de wanhopige vader hem ten einde raad opbelde en vroeg of hij toch maar niet een arts zou raadplegen, legde Lou zonder ant-



Robert Jasper Grootveld bezig met het mengen van zijn verf, die hij nodig had voor het decoreren van zijn tempel. De „hoge priester“ kan niet verhinderen, dat zijn „K-kerk“ inmiddels in rook opging.



Nicolaas Kroese, een van zijn vrienden populair „Klaas Vlieg“, een gezellig prater, gezellig drinker, gezellig eter, maar fanatiek als zijn leer in het geding komt.

Roken, roken, roken! Er diende in Robert Jaspers tempel enorm gerookt te worden en dat gebeurde dan ook. Van de rook kon men elkaar na een „dienst“ nauwelijks meer onderscheiden...



niet anders dan als schertsfiguren kan zien, serieus neemt.

„Klaas Vlieg“ is dezelfde gezellige prater, gezellige drinker, gezellige eter gebleven, die hij vroeger was. Maar niet zodra komt zijn leer op de proppen, of er komt een fanatisme over hem, dat al deze profeten en piekerars kenmerkt... En hij verwacht, naar in intieme kring bekend is, vandaag of morgen de Nobelprijs!

Geestesbezwieder Robert Jasper

Al heeft hij er nu spijt als haren op zijn hoofd van, het is



Haentjens Dekker op het spreekgestoelte tijdens de vergadering, waarvoor hij Lou uitnodigde. Lou verscheen echter niet, maar vaardigde een aantal van zijn „Zonen” af...

## Wie van hen is oprecht?

woord de hoorn op de haak. Het kind stierf.

Tijdens het proces, dat volgde, moest Lou als getuige verschijnen. Hij kwam niet, want „God kan niet gedagvaard worden”. Hij kreeg later een dag hechtenis wegens het niet verschijnen als getuige, maar van het sterfgeval maakte hij zich af met de woorden: „Doktershulp is des duivels, maar ieder van mijn volgelingen is vrij zich desondanks tot een medicus te wenden.”

Zijn volgelingen zijn door dit en door andere sterfgevallen niet wijs geworden. „Zij waren niet werkelijk in Lou,” zeggen ze...

### Het gespijkerde proefschrift

Een alweer hoogst merkwaardig man, die veel over Lou heeft geschreven en gesproken, is de amateurwijsgeer en -theoloog, Ton Haentjens Dekker, die jaren geleden zelf veel in het „Witte Huis” te Muiden verkeerde, zonder echter — naar hij nu verklaart — „in Lou” te geraken. Nog pas kortgeleden schreef hij een vergadering uit, waarvoor hij, ten einde met hem in debat te treden, Lou uitnodigde. Onder het publiek in de zaal bevonden zich Nicolaas Kroese, kettingrokende Robert Jasper en Lou's secretaresse, struise Ans Sijtsma, die ijerig aantekeningen maakte.

Lou zelf was er niet! Wel verscheen een aantal van zijn Zonen. Lou spreekt immers door hun mond en dus was Lou er! Maar dat feest ging niet door en Haentjens Dekker hield toen maar in z'n eentje een nogal verwarde rede. Over Lou.

Ton Haentjens Dekker zoekt publiciteit, hij houdt van spectaculaire ondernemingen. Hij is een van die „zoekers”, waaraan ons land zo rijk blijkt te zijn, die meent het gevonden te hebben. Hij heeft een „proefschrift” geschreven, dat „Summa Summarum” heet en handelt „over de kennis en het gekende in relatie tot de demonie van de westerse mens”.

Een van Haentjens Dekkers uit-

spraken over dit geschrift: „Dit werk zal de kerken definitief de nek breken.”

Na afloop van de Lou-vergadering van enkele maanden geleden, waarover we vertelden, toog Haentjens Dekker in gezelschap van een aantal geestverwanten tegen middernacht en bij het licht van een fakkel naar de Amsterdamse Nieuwe Kerk op de Dam. In navolging van Luther spijkerde hij daar het eerste hoofdstuk van zijn proefschrift „op de deur van de kerk”. Spectaculair, nietwaar? Helemaal juist is de bewering van dat op de deur spijkeren niet. Want omdat zoiets wel eens strafbaar kan zijn, was Haentjens Dekker zo listig geweest een houten staketsel mee te nemen, waaraan het geschrift was bevestigd. En deze stelling werd dan voor de Nieuwe Kerk geplaatst...

Niet tevreden hiermee en op nog wat meer reclame zinnend besloot Haentjens Dekker het eerste hoofdstuk aan te bieden aan Bernardus kardinaal Alfrink te Utrecht. In de brief, die hij zijne eminentie schreef en waarin hij zijn komst aankondigde, heet het: „Aangezien ik niet mag verwachten, dat uwe eminentie het betreffende hoofdstuk zelf in ontvangst zal kunnen nemen, verzoeke ik u beleefd, dit te doen geschieden door een door uwe eminentie aan te wijzen gevolmachtigde. De aanbidding zal geschieden woensdagavond 4 april (1962) om ongeveer negen uur.”

Dat late uur was voor Haentjens Dekker van node, omdat hij anders zijn schilderachtige en dramatisch werkende fakkel niet kon benutten!

Enfin, aldus geschiedde... En we willen hiermee ons verhaal over de vier mannen, die de wereld willen verbeteren, beëindigen. Wie van hen is oprecht, wie speculeert op de lichtgelovigheid? Misschien zijn ze alle vier wel begaan met het lot van de mensheid en is dat hun enige drijfveer.

Maar helaas, het laatste raadsel zal geen van hen oplossen.

Cor Dokter

www.iisg.nl/grootveld/

Nieuw! PALM  
Gouden S

IN extra  
GROTE PLASTIC  
FAMILIE-FLACON



Tover gloednieuwe schoonheid in Uw haar met Palmolive Gouden Shampoo. Nu in extra-voordelige, onbepaalde flacon voor 25 feestelijke wassingen - van stralend-schoon, zijdezacht glanzend - gemakkelijk: breekt niet, beschadigt niet, leeg en... zuinig! Zorg ervoor altijd een flacon in huis te hebben - 't is de ideale haarschoonheidsverzorging voor het hele gezin!

PALMOLIVE - voor gezond en mooi haar

# ANTI-ROKERS SPEELDEN MET VUUR

Van een onzer verslaggevers

**AMSTERDAM**, donderdag

Met vereende krachten hebben werklieden van het GEB gisteravond de anti-rook-instuif van Robert Jasper Grootveld aan de Korte Leidsedwarsstraat van gas, elektra en water afgesneden.

Omwonenden hadden de politie gewaarschuwd omdat blijkbaar in deze voormalige timmerwerkplaats geëxperimenteerd werd met elektrische stroom en water, wat niet zonder gevaar leek.

Zo werd o.a. een waterstraal gericht op de fitting van een brandende gloeilamp, hetgeen in het donkere, vol rook hangende hol fraaie effecten opleverde, maar tegelijkertijd de aandacht van omwonenden trok.

De 17 aanwezige anti-nicotinisten werkten tot verbazing van de GEB-werklieden van harte mede aan de afsluiting.



**ROBERT GROOTVELT**  
G.E.B. maakte einde aan  
rookfestijn.



Vrije Volk 19/4/62

# Anti-rookhol gaat in vlammen op: leider van sekte in cel

(Van een onzer verslaggevers)

De kerk voor de bewuste nicotinenisten ofte wel, de anti-rook-  
wiltsepleiners aan de Korte Leidsedwardsstraat in Amsterdam  
is woensdagavond omstreeks middernacht door brand verwoest.

De leider van de vreemdsoortige sekte, die de 'kanker'-sigaret  
wil uitbannen, de 29-jarige geestenbezweerder en ex-glazen-  
wasser Robert Jasper G., is kort daarna verdacht van brand-  
stichting door de politie ingesloten.

Volgens getuigen zou G. zelf tijdens  
een bijzonder wilde dienst de tempel  
in brand hebben gestoken. Mogelijk  
is de opwinding veroorzaakt door  
het feit dat er veel bezoek was en dat  
er die avond filmopnamen waren ge-  
maakt.

Met kreten als Gedenk Van der  
Lubbe en Dit wordt een historisch  
moment stak G. om klokslag midde-  
nacht achter in de tempel een groot  
aantal met petroleum overgoten kran-  
ten in brand. De geestenbezweerder-  
voorganger in de dienst, die erop  
gericht is rokers zich ervan bewust te  
maken, dat zij een primitief rook-  
offer brengen. Het bij dit vuurtje de  
publicitysong, de ugh-ugh-song en  
de tach-hypnose zingen.

De ongeveer veertig aanwezigen,  
onder wie een aantal bekende figuren  
als de schrijver Harry Mulisch, de  
schaker H. J. Donner en de zaken-  
man Nico den Besten, met nog andere  
op sensatie beluste lieden en jonge  
Leidsepleiners, dachten aanvankelijk  
aan een grapje.

Maar toen de vlammen het dak van  
de dertig bij zes meter grote loods  
aantastten, renden zij heen om blus-  
middelen te halen. De enkele brand-  
blusapparaten die bereikbaar waren,  
konden niets uitrichten tegen het snel  
om zich heen grijpende vuur.

## Lastig publiek

Er ontstond een algemene vlucht,  
terwijl de vlammen metershoog door  
het dak sloegen. De brandweer, die  
met twee motorspuiten uitgerukt was  
om het vuur te bestrijden, ondervond  
veel last van het publiek.

Vooral een aantal van baarde  
spijkerbroeken en paardestaart-  
vesten.

Robert Jasper en Madame Arth



haaldelijk in het nieuws geweest.  
Eerst wegens het besmeuren van re-  
clamebiljetten voor rookartikelen  
met de letter K of het woord kanker.  
Hierover is een proces gevoerd.

De uitspraak luidde, dat G. zijn  
actie moest stopzetten op straf van  
geïzeling.

Reeds een week na de uitspraak  
hervatte hij de versiering van de  
sigarettemaffiches, waarop hij prompt  
zeszig dagen in het huis van bewa-  
ring moest doorbrengen.

Korte tijd later opende hij zijn  
tempel aan de Korte Leidsedwards-  
straat. Ook hier kwam hij weer in  
het nieuws, niet alleen door de spec-  
taculaire en vreemdsoortige diensten,  
maar ook door het feit dat hij tijdens  
een van deze festiviteiten de water-  
leiding kapot sloeg en het uitstro-  
mende water over blootgemaakte  
elektrische leidingen liet lopen. Op  
verzoek van de politie zijn stroom en  
water afgesneden.

Nadien is het enige tijd rustig ge-  
weest, totdat gisteravond de zaak in  
vlammen is opgegaan. Vrijwel niets  
van de inboedel kon worden gered.

De nu gearresteerde geestenbe-  
zweerder is de laatste maanden her-

De leider van de anti-rook-sekte raakte zelf overdekt met schuim bij de  
eerste poging de vlammen te bedwingen.





t/m 42  
www.iisg.nl/grootveld/

RU-  
uton  
VOR, 0