

Sympathie voor verdachte Tegen rook-magier tien weken geëist voor tempelbrand

(Van een onzer verslaggevers)

De officier van Justitie bij de Amsterdamse rechtbank heeft vanochtend tien weken, waarvan vier voorwaardelijk, geëist tegen de dertigjarige ex-glazenwasser en 'anti-rookmagier' Robert Jasper G., die ruim een jaar geleden zijn 'anti-nicotinentempel' aan de Korte Leidsedwardsstraat opzettelijk in brand zou hebben gestoken.

De openbare aanklager achtte de verdachte ietwat gedisciplineerd omdat de toeschouwers van dit destijds geruchtmakende voorval zich blijkbaar niet bewust zijn geweest van 'hun menselijke verantwoordelijkheid' voor de magier en zich daartegen met hem hebben geamuseerd.

een in statig Nederlands gestelde verklaring over, volgens welke hij zijn actie stopte. Nu zelfs de autoriteiten zijn initiatief hebben overgenomen, achtte hij het 'ongepast' om met zijn 'amateuristische acties' door te gaan.

Klaaskerk

Wat het pandje aan de Korte Leidsedwardsstraat betrof: dat wilde hij heropenen, doch thans als 'Klaaskerk' — gewijd aan een nieuw beleven van het St. Nicolaasmysterie.

De enige reactie van de president: 'Is het daarvoor niet wat vroeg?'

Nadat de officier nog om psychiatrisch toezicht tijdens de proeftijd had gevraagd, stelde de verdediger dat een langdurige gevangenisstraf zeer nadelig moest worden geacht voor zijn cliënt wie aldus de mogelijkheid werd ontnomen zich te uiten.

De raadsman bood tenslotte aan ten overstaan van de rechtbank een film te doen vertonen van het optreden van Robert Jasper — destijds vervaardigd met de vergeefse hoop dat de televisie hem zou uitzenden.

De rechtbank zal over een week vonnis wijzen.

Robert Jasper trok reeds gerulme tijd geleden de publieke aandacht door alom reclame-affiches voor sigarettenmerken te bekladden met het woord 'kanker'. Het affichebedrijf spande een kort geding tegen hem aan met het gevolg dat hij zestig dagen werd geïjzeld.

Nadieu vette de magier het plan op zijn kruistocht tegen het roken in het religieuze vlak te trekken en grondveste hij zijn 'Klaaskerk' in een klein onderstukje, toebehorend aan de bekende Amsterdamse restauranthouder Nicolaas Kroese.

Om het vuur van de door hem zo zeer begeerde publiciteit nog wat aan te wakkeren en 'het roken met rook uit te drijven' stichtte hij daar ten slotte een brandje.

Uit hand gelopen

Ter zitting kwam aan het licht dat verdachte eerst enige schuimblussers en een tell water in zijn kerk had opgesteld, waarmee het bewijs was geleverd dat hij de omvang van de brand had willen beperken. 'Het is mij uit de hand gelopen,' verklaarde hij.

President mr. J. Krotenbelt, die deze voorstelling van zaken accepteerde, gaf herhaalde malen blijk van zijn sympathie voor verdachte. 'Uw actie was een op zich zelf loffelijke zaak!' zei hij. 'Misschien zijn niet alle sigarettenfabrikanten het met u eens, maar vele anderen wel.' De magistraat betreurde het echter dat de magier-zelf nog steeds rookte.

Exhibitionist

'Ik heb mij niet tot voorbeeld willen stellen,' antwoordde verdachte op dit verwijt, ik rook nadrukkelijk. Ik ben een exhibitionist.'

Hij liep hiermee vooruit op de psychiatrische rapporten, die aan ten tijde van zijn daad verminderd toerekeningsvatbaar noemden. Robert Jasper werd inderdaad gedreven door een oprechte angst voor kanker, zo meenden de rapporteurs; hij was bovendien iemand die tijdens zijn redevoeringen erg in vervoering kon raken.

Reeds vanaf het begin der zitting had de president derhalve met kracht bevorderd dat verdachte van het houden van een dergelijke redevoering afzag. Dit bleek in het geheel niet nodig te zijn: Robert Jasper legde ten slotte

Botlek. Dat verzoek was toen van de hand gewezen.

7 Sterkere...
de kleine auto's.

Anti-rookmagier ziet heil in St. Nicolaas

Van onze Amsterdamse redactie

AMSTERDAM. — De anti-rookmagier Robert G. stopt met zijn acties tegen het roken, maar zijn anti-rooktempel aan de Korte Leidsedwardsstraat in Amsterdam blijft bestaan. 'Ik zal haar handhaven om haar te wijden aan een nieuw beleven van het Sint-Nicolaasmysterie', zei Robert gisteren voor de Amsterdamse rechtbank. Waarop de president vroeg of het daarvoor nog niet een beetje te vroeg in het jaar was.

De magier, een dertigjarige man die vroeger glazenwasser was, stond terecht wegens brandstichting in zijn tempel.

Op de avond van de negentiende april vorig jaar had hij een slotscene in zijn tempel in elkaar gezet. In een hoek had hij zagsel en andere brandbare spullen opgestapeld. Vreemd uitgedost en beschilderd had hij de hoop met petroleum overgoten en de brand erin gestoken.

Uit de hand

'Toen is de zaak u, ondanks twee tellen water en twee geleende blusapparaten, een beetje uit de hand gelopen', informeerde de president. 'Daar komt het wel op neer', was het antwoord.

De brandweer had het vuur met twee stralen gelblust. De volgelingen van Robert en de nieuwsgierigen hadden de tempel tijdig verlaten.

'U rookt zelf zeker niet', vroeg de president.

'Jawel, ik rook zelf erg veel. Ik ben eraan verslaafd en daarom kwam ik tot mijn actie. Ik wilde er een maatschappelijke probleemstelling van maken. Ik hoefde slechts een symbool te zijn, een propagandist die opzien moest baren'.

Elke avond liet de magier in zijn tempel van een stapel planken (het

taal') rook optijen. 'Voor tranende ogen en voor het hoesten, vooral de kleine auto's.

Op de vraag van de president waar hij van leefde, antwoordde de ex-glazenwasser, dat hij zich de laatste paar jaar helemaal aan zijn tempel had gewijd en dat hij door zijn uitgebreide vrienden- en kennissenkring was onderhouden, tot sigaretten toe.

Einde

Aan Roberts anti-rookcampagne komt nu een einde, want hij wil de officiële anti-rookactie van het bureau voor kankerregistratie, die in het najaar begint, niet doorkruisen. 'Ik ga mij toelagen op het cabaret, al weet ik nog niet precies wat het wordt'. En behalve dat, gaat hij iets doen aan het 'nieuw beleven van het Sint-Nicolaasmysterie'.

Uiteindelijk was het gisteren aan de officier van justitie om te zeggen, wat hij van de brandstichting in de tempel dacht. Opzet was volgens hem bewezen. Hij vond het een ernstig feit, maar tegelijkertijd vond hij het ook droevig, omdat de toeschouwers zich met de anti-rookmagier hadden geamuseerd en het misschien nog doen. 'Zij hebben zich hun menselijke verantwoordelijkheid niet gereëaliseerd'.

Tien weken gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk vond de officier een passende straf. Hij vergat daarbij niet, dat Robert in het psychiatrisch rapport verminderd toerekenbaar werd genoemd en dat de magier altijd een grote vrees voor kanker had gehad.

De verdediger vroeg een geheel voorwaardelijke straf op te leggen. Opzet was volgens de raadsman niet bewezen.

nog...
la Ko...

Goed...

De...
se ar...
plote...
tie al...
ling...
maar...
kan o...
wanne...
Misa...
nooit...
zet of...
de Du...
inzien...
lijk zo...
de end...
miljar...
ben. N...
weste...
gen. I...
nu ze...
Zou...
tien g...
in elk...
pelen...
het bi...
wenste...

De...
re-...
De...
na...
an...
te-...
ge-...
de...
r-...
er...
de...
so-...
n-...
m-...
en...
ag-...
ch...
al...
be-...
lijn...
uw...
ord...
in...

De...
ingez...
(zie A...
Ik he...
in New...
milie...
Van de...
de pri...
daar in...
noem...
zie sta...
Deze...
de onz...
derd g...
derd d...
Ik be...
derlan...
de arl...
de lag...
enz. D...
kosten...
Stra...
gedre...
beta...
me...
land...
van...

Ijze...

Nie...
Herb...
de D...
nog...
eikel...
onder...

De...
ingez...
(zie A...
Ik he...
in New...
milie...
Van de...
de pri...
daar in...
noem...
zie sta...
Deze...
de onz...
derd g...
derd d...
Ik be...
derlan...
de arl...
de lag...
enz. D...
kosten...
Stra...
gedre...
beta...
me...
land...
van...

Ijze...

Nie...
Herb...
de D...
nog...
eikel...
onder...

De...
ingez...
(zie A...
Ik he...
in New...
milie...
Van de...
de pri...
daar in...
noem...
zie sta...
Deze...
de onz...
derd g...
derd d...
Ik be...
derlan...
de arl...
de lag...
enz. D...
kosten...
Stra...
gedre...
beta...
me...
land...
van...

Ijze...

Nie...
Herb...
de D...
nog...
eikel...
onder...

(Ingezonden mededeling)
ok Rokers blanke witte tanden



IN WOORD EN BEELD Nieuws van de Dag

UIT HOORDE

WEGENS BRANDSTICHTING 10 WEKEN GEEÏST Hogepriester van niet-roken liet tempel in rook opgaan

„IK STAAK MIJN ACTIE, IK GA IN HET CABARET”

Van onze rechtbankverslaggever

AMSTERDAM, woensdag

ROBERT JASPER G., de hogepriester van het niet-roken, stond terecht. In zijn tempel in de binnenstad, gewijd aan het antinicotinisme, had hij op een avond tijdens een „dienst” te veel rook verwekt. De brandweer moest uitrukken om het vuur te blussen.

„U bent zelf natuurlijk niet-roker?” vroeg de president aan de al te vurige prediker.

Het antwoord was verrassend. „Nee, ik rook erg veel. Juist omdat ik zelf verslaafd ben, kwam ik tot mijn actie. Ik heb alles gedaan om de aandacht op het gevaar van het roken te vestigen. Dat was noodzaak voor de maatschappij.”

Pres.: „Maar als u eerst eens begonnen was met het u zelf af te leren?”

Verdachte: „Daar ging het niet om. Ik behoefde geen voorbeeld te zijn, maar een symbool, een propagandist, die opzien moest baren. Daarom deed ik zo gek moreel. Ik beschouw me zelf als een exhibitionist...”

„Dat maar, als we er hier maar niets van merken”, zei de president beducht.

„... Maar niet als een psychopaat...”, vulde de zeer zelfbewust sprekende jongeman aan.

„Dat zegt ook niemand”, siste de president, mr. J. Knottenbelt. „De zenuwarts zegt alleen, dat hij u voor het onderhavige feit verplandert toerekenbaar acht en dat psychiatrisch toezicht u geen kwaad zou doen.”

„CULTUS”

ROBERT JASPER, die al eens met de rechter in aanraking was gekomen, omdat hij grote „K’s” op affiches voor sigarettenmerken kladderde, had zijn tempel in de Korte Leidsedwarsstraat. Zo was gelogen in een onderstuk, hem door Nicolaas Kerk. Elke avond besloegen tot twee uur was er dienst. Voor een geïnteresseerd publiek sprong de priester er rond met beschilderd gezicht, in vreemde gewaden. Van een stapel planken, het „altaar”, liet hij rook opstijgen. Dat was een onderdeel van de „cultus”.

Het doel was heel simpel. „Tranen in de ogen en hoesten vooral veel hoesten”, riep hij de de Savonarola uit de Korte Leidsedwarsstraat.

AFSCHEID

DE AVOND IN APRIL had Robert Jasper er iets anders van willen maken. Hij werd afscheid genomen, genomen, bovendien een laatste voor. Hij stak sigaretten in brand, raad met petroleumbakken overgoot die met stromen. Ofschoon hij twee jaar brandblusser was geweest, had hij een paar emmers water klaar had gezet, groefden de vlammen hem botten het hoofd.

De brandweer moest komen. Dure waterstralen moesten komen, maar de tempel was bedwongen uitbrand.

DROEVIGE ZAAK

DE OFFICIER VAN JUSTITIE, mr. H. E. van Renswaele, zag de brandstichting in, stelde alet op de rapporten welke hij volstaan met een eis van tien weken, waarvan vier voorwaardelijk, met toezicht, van drie maanden.



ROBERT JASPER G.
...rook

„Een ernstige zaak”, zei mr. Van Renswaele in zijn requisitorie. „De gevolgen hadden heel lelijk kunnen zijn, want naast de zogenaamde tempel bevond zich een garage. Maar ook een droevige zaak”, vande de officier er aan toe. „De toeschouwers bij de „diensten” hebben hun menselijke verantwoordelijkheid jegens deze verdachte niet betoond. Zij amuseerden zich slechts met hem en doen dat nu nog”.

TRIEST BESTAAN

DE VERDEDIGER, mr. R. A. van Sandick, was het niet met de visie van het O.M. „Eens, ieder vuur is nog geen brand. Mijn cliënt had verzorgingsmaatregelen getroffen. Opzet was zeker niet aanwezig.”

„Waar leerde de jonge apostel (ex-glazenwasser) eigenlijk van? Een betrekking had hij niet. Ik sliep en at bij vrienden en kennissen, legde hij uit, de nu nog”.

„Een triest bestaan voor een man van 30 jaar”, concludeerde de president. „Hij u geen plannen om iets te gaan doen?”

ROBERT JASPER G. knikte. „Ik staak mijn officiële anti-rook-actie op en kom onder de jeugd staak ik mijn zedelijke plicht aan. Ik ga nu in het cabaret. Wat het precies gaat worden, weet ik nog niet. In elk geval zal het heel nieuwe wegen hoesdelan hier heb u mijn betreffend communicatie voor de biers”.

Toch wilde de rechter ook zijn kennis van plan haar nu te vestieren.”

Pres.: „Is het daarvoor nog niet wat vroer in het jaar?”

Hij stak zelfvornekerd was „Exhibitionist, maar geen psychopaat”, zoals hij in zijn laatste woord onderstreepte.

Uitspraak 3 juli.

tempel in rook opgaan

www.iisg.nl/grootveld/

„IK STAAK MIJN ACTIE, IK GA IN HET CABARET”

Van onze rechtbankverslaggever

AMSTERDAM, woensdag

ROBERT JASPER G., de hogepriester van het niet-roken, stond terecht. In zijn tempel in de binnenstad, gewijd aan het antinicotinisme, had hij op een avond tijdens een „dienst” te veel rook verwekt. De brandweer moest uitrukken om het vuur te blussen.

„U bent zelf natuurlijk niet-roker?” vroeg de president aan de al te vurige prediker.

Het antwoord was verrassend. „Nee, ik rook erg veel. Juist omdat ik zelf verslaafd ben, kwam ik tot mijn actie. Ik heb alles gedaan om de aandacht op het gevaar van het roken te vestigen. Dat was noodzaak voor de maatschappij.”

Pres.: „Maar als u eerst eens begonnen was met het u zelf af te leren?”

Verdachte: „Daar ging het niet om. Ik behoefde geen voorbeeld te zijn, maar een symbool, een propagandist, die opzien moest baren. Daarom deed ik zo gek mogelijk. Ik beschouw mezelf als een exhibitionist...”

„Dat mag, als we er hier maar niets van merken”, zei de president beducht.

„...Maar niet als een psychopaat...”, vulde de zeer zelfbewust sprekende jongeman aan.

„Dat zegt ook niemand”, suste de president, mr. J. Knottenbelt. „De zenuwarts zegt alleen, dat hij u voor het onderhavige feit verminderd toerekenbaar acht en dat psychiatrisch toezicht u geen kwaad zou doen”.

„CULTUS”

ROBERT JASPER, die al eens met de rechter in aanraking was gekomen, omdat hij grote „ks” op affiches voor sigarettenmerken kladderde, had zijn tempel in de Korte Leidsedwarsstraat. Zij was gelegen in een onderstuk, hem door Nicolaas Kroese gratis ter beschikking gesteld. Elke avond van negen tot twee uur was er dienst. Voor een geïnteresseerd publiek sprong de priester er rond met beschilderd gezicht, in vreemde gewaden. Van een stapel planken, het „altaar”, liet hij rook opstijgen. Dat was een onderdeel van de „cultus”.

Het doel was heel simpeltjes. „Tranen in de ogen en hoesten, vooral veel hoesten”, verklaarde de de Savonarola uit de Korte Leidsedwarsstraat.

AFSCHEID

DE AVOND IN APRIL had Robert Jasper er iets bijzonders van willen maken, bij wijze van afscheidsceremonie. Er werd bovendien een film opgenomen. Hij stak toen een aardige voorraad zaagsel en krullen in brand, die met petroleum was overgoten. De dienst was hem echter „uit de hand gelopen”. Ofschoon hij twee (geleende) brandblusapparaten en een paar emmers water klaar had gezet, groeiden de vlammen hem boven het hoofd.

De brandweer moest komen. Twee waterstralen waren genoeg om het vuur te bedwingen, maar de tempel was gedeeltelijk uitgebrand.

DROEVIGE ZAAK

DE OFFICIER VAN JUSTITIE, mr. H. E. van Renesse, zag er brandstichting in. Mede gelet op de rapporten wilde hij volstaan met een eis van tien weken, waarvan vier voorwaardelijk, met toezicht, ook van psychiatrische zijde.



ROBERT JASPER G.
...rook

„Een ernstige zaak”, zei mr. Van Renesse in zijn requisitoir. „De gevolgen hadden heel lelijk kunnen zijn, want naast de zogenaamde tempel bevond zich een garage. Maar ook een droevige zaak”, voegde de officier er aan toe. „De toeschouwers bij de „diensten” hebben hun menselijke verantwoordelijkheid jegens deze verdachte niet beseft. Zij amuseerden zich slechts met hem en doen dat nu nog”.

TRIEST BESTAAN

DE VERDEDIGER, mr. R. A. van Sandick, was het niet met de visie van het O.M. eens. „Ieder vuur is nog geen brand. Mijn cliënt had voorzorgsmaatregelen getroffen. Opzet was zeker niet aanwezig”.

Waar leefde de jonge apostel (ex-glazenwasser) eigenlijk van? Een betrekking had hij niet. „Ik sliep en at bij vrienden en kennissen”, legde hij uit. „Ja, nu nog”.

„Een triest bestaan voor een man van 30 jaar”, concludeerde de president. „Hebt u geen plannen om iets te gaan doen?”

ROBERT JASPER G. knikte zonnigeerd. Na er een officiële anti-rook campagne komt onder de jeugd staak ik mijn actie”. Kondigde hij plechtig aan. „Ik ga nu in het cabaret. Wat het precies gaat worden, weet ik nog niet. In elk geval zal ik geheel nieuwe wegen bejandelen. Hier hebt u mijn betreffend communicé voor de pers”.

Toch wilde de magiër ook zijn tempel nog niet geheel opgeven. Hij was van plan haar nu te wijden aan „het St. Nicolaasmysterie”.

Pres.: „Is het daarvoor nog niet wat vroeg in het jaar?”

Robert Jasper lachte met mee. Hij stapte zelfverzekerd weg. „Exhibitionist, maar geen psychopaat”, zoals hij in zijn laatste woord onderstreepte.

Uitspraak 3 juli.

gevraagd, hij was bangen om in voorlopig op vrije voeten gesteld.

Voorwaardelijke straf voor anti-rookmagiër

(Van onze verslaggever)

AMSTERDAM, 27 juni — De Amsterdamse rechtbank heeft woensdagmorgen de 30-jarige anti-rookmagiër Robert Jasper G. veroordeeld tot een maand voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van drie jaar, omdat het zijn schuld was, dat er brand ontstond in zijn anti-rooktempel in Amsterdam op 19 april 1962.

Ook bepaalde de rechtbank, dat G. zich onder toezicht moest stellen van de reclassering en, als deze instelling dit nodig vindt, zich in de proeftijd moet laten behandelen door een zenuwarts.

De officier van justitie had een gevangenisstraf van tien weken, waarvan vier voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar, gebist.