



De politie biedt directe hulp. Daarop vertrouwen we, daar kunnen we ook op vertrouwen. Overdag, 's nachts, langs het water, in het spitsuur. Zij waakt voor onze veiligheid, voor die van onze kinderen. Zelfs als er bekeuringen vallen...

De politie heeft een verantwoordelijke taak! Daarvan is elke politieman zich bewust. Achter de schermen werkt een hele organisatie met goed opgeleide mensen en modern materiaal. De politie doet méér dan u denkt.

GOED DAT ER POLITIE IS!

Publicatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

'N KWESTIE VAN LEVEN OF DOOD

•
pro
vo
ka
tie
nr 1.



De politie slaat er direct op los. Dat weten we, daar kunnen we over meepraten. Bij demonstraties, bij optochten, op oudejaarsavond. Altijd oppassen voor de politie, waarschuw uw kinderen. Vóór dat er klappen vallen...

Voelt de politie zich verantwoordelijk? De politie op deze foto voelt zich allerminst verantwoordelijk voor de jongen op de grond, maar wél gehoorzaam aan naar opdrachtgever: de Staat (achter de schermen van deze foto). Politie is fascistischer dan u denkt.

GOED DAT ER POLITIE IS ?

Publicatie: Federatie van Anarchisten
in Amsterdam, Kartnuizersstr. 14 af

www.iisg.nl/grootveld/