

Mevrouw van der Geest (met zonnebril)
komt al vijftientig jaar op het Leidseplein.
Zij vindt alle activiteiten van de jeugd
„fijn“ en is ervan overtuigd
dat alle excessen
een natuurlijke dood sterven.

De meest recente gebeurtenis in 't kader
van het Magisch Centrum Amsterdam
was de opening van de Afrikaanse
Drukstoer in het huis van de kunstschilder
Fred Wessels. De opening ging gepaard
met een happening.



FOTOS: AB PRUIS



MARIHU

EMOTIE 1963

GROOT NIEUWS

Voor alle oude en nieuwe **POPELL bezitters**
 De nieuwe transparante, verzegelde tank met **zichtbaar gasniveau**
 voor de oude prijs van **f. 1,-**
 met de volledige **POPELL** garantie!



LIGHTER Poppell

Voor de handel:
 B.D. LEEFSTRA N.V. AMSTERDAM
 Kerkstr. 25 TEL. 020-235047-131217



„Tabak bedreigt de volksgezondheid.“ De versloring is een soort belofing, die volgens Robert Grootveld alleen op magische wijze kan worden bestreden.

DE PLAATS van samenkomst was het piepkleine huize van de Amsterdamse kunstzinniger Fred Wesels in de Eerste Tuindwarstraat. Toen wij om elf uur binnenstraden, zat al een tweetal jongens en meisjes te wachten op de dingen die komen zouden. Ze zaten op stoelen, op krakken en op de grond rondom het potkachelje. Ze rookten en voerden gesprekken op flustertoon. In een van de aanwezigen herkende wij Robert Jasper Grootveld. Hij was in velden geked en had zijn gezicht zwart gemaakt. Op een bed zat de Arnhemse handelaar voor zich uit te kijken kermelijk zonder iets te zien. Het gezelschap werkte bepaald niet de indruk dat de vrije tijd hoofdzakelijk in de frisse lucht wordt doorgebracht.

„We beginnen,” zei Grootveld. De jongens en meisjes luisteren zijgend. De toeschouwers, aan de andere kant van de tafel, ontbonden zich van commentaar. Simon Vinkenoog steekt een sigaret op. De cineast Van Gasteren schudt het hoofd. Mevrouw van der Goeft, de moeder van het Leidseplein, en haar dochter Ingrid Valerius kijken bewegingsloos toe. Een fotograaf bestudeert de gezichten en haalt zijn schouders op.

Even later is het afgelopen. Het winkeltje, dat van nu af „Afrikaanse Drak-Stoer” heet, is officieel geopend. Wij waren getuige van een *happening* in het kader van het Magisch Centrum Amsterdam.

K-tempel en E-tempel
 Wat is een *happening* en wat is het Magisch Centrum Amsterdam? Wie de ingewijden raadpleegt krijgt uiteenlopende antwoorden. Een *happening* (letterlijk: gebeuren) biedt de mens de gelegenheid zichzelf te zijn. Een *happening* kan georganiseerd worden om als een schok te werken. Bij de opening van een schilderijtentoonstelling kan het — om de boel wat in beweging te brengen — bijvoorbeeld nuttig zijn een bokswedstrijd te organiseren. Toen bij Fred Wesels de waterleiding stukvoer en de vloer in een ijsbaan veranderde, kon de absurde toestand aanleiding geven tot een *happening*. En als Ingrid Valerius dan met een stiletto door een plastic raam schaatst en later het „heilge der heiligen” opent bevroren dikens op een bed, dan heb je een *happening*.

