

Konsilie  
toegang tot  
kasteel  
ontzegd?



# Schismatische problemen leiden tot hardere koers in provo-dom

(Van onze verslaggever)

BORGHAREN, 14 november. — Jasper Grootveld... fluisterden Maastrichtse provo's en in hun stem klonken het ontzag en de onderdanigheid door die velen in zich voelen opwellen bij de nadering van een hooggeplaatste. Jasper Grootveld... bekend happeningsleider in Amsterdam. In rijbroek gestoken en op het hoofd een coureurspet met bijbehorende bril betrad hij zaterdagmiddag vóór het provokonsilie de hal van het Europahuis in Borgharen als een autoriteit, zelfverzekerd naar het leek en gewend bevelen uit te delen die geen tegenspraak dulden. „Die daar nu binnenkomt... dat is Bernard de Vries, raadslid in Amsterdam en die daar achter, die met die zware baard, dat is de grote filosoof van de Amsterdamse provobeweging, Roel van Duyn...”

## Basis voor Provo-Mondo

De hal van het Europahuis vulde zich inhuissen gestaag met (zorgvuldig geselecteerde) deelnemers aan het konsilie en meer nog met journalisten, fotografen en cameramensen. Om 4 uur zou het konsilie een aanvang nemen met daaraan voorafgaand een openbare voetwassing op het kasteelplein. Het haalde vraag „Heeft iedereen betaald?” geregistreerd, schreeuwde plots 'n stem „Naar buiten!”

Mergelblokken en een lap plastic waren de ingrediënten geweest om een bassin te construeren waarin een een tellen dampend water misgaders enkele pakjes zeepoeder waren leeggekiept. De camera's klikten toen jongens en meisjes zich ontdeden van schoenen en kousen en in het water stapten, rituit en luidsprekend over het geschetter dat hulde kasteelplein klonk Langs-het-lijncheurs en een hoofdamtenaar van het Maatschappelijk Werk, Recreatie en bijwoning van het nro... speciaal voor Den H... ..

Directeur Waltmans moest zijn welkomstgroot tot enkele volzinnen beperken. Jasper Grootveld bleek het niet erg goed op hem te hebben staan. Herhaalde malen interrumpeerde hij zijn gastheer en op een gegeven moment zette hij een driewerf hoera voor de koningin in, nadat een van zijn secondanten luidkeels had verkondigd, dat de vorstin ook 300 gulden in de kosten van het konsilie had bijgedragen...

Dr. Waltmans zette er toen maar een punt achter en haastte zich even later naar zijn auto om naar Maastricht te rijden voor het houden van een lezing over een interlimburgse universiteit. In „De Gouwe Poort” zaten Limburgse KVP-jongeren en gasten uit België en Duitsland al meer dan drie kwartier op hem te wachten.

In het Europahuis dwaalden intussen rollen closetpapier van de trappen en onder de kreet „C-o-m-m-u-n-i-c-a-tie” hees het hele gezelschap, zich naar de bovenzaal om daar de eerste inleiding te aanhoren, zittend op de grond of hangend tegen muur of balustrade Roel van Duyn was de spreker en hij zat in een antieke leunstoel. Hij had het over overcultuur, over atoomoorlog, over Vietnam en alle mogelijke andere zaken, personen en landen. Tot tweemaal toe stond hij zijn tekstboek en microfoon af aan een deelnemer met het vriendelijk „groek” tender te lezen. De



Op de foto: Jasper Grootveld tijdens zijn op Voodoo-ritueel geïnspireerde seance in het Europahuis.

door geschreeuw en spreekkoren in de trant van „Oorlog... boem-boem... oorlog... boem-boem...” Dat gebeurde zelfs tijdens de minuut stille waarom Roel van Duyn had gevraagd om de Westerse beschaving te herdenken, voordat daartoe niet meer de gelegenheid zou bestaan.

bouw buiten de kasteelomheining kwam een vrouw in ochtendjas. Zij eiste dat de arriverende journalisten hun wagens

wat tumultueus volgden daarop allerlei uitroepen waarna Ruud Schimmelpennink verklaarde dat het inbeslagemen van films een daad is die wel van de politie verwacht mag worden maar bij de provo taboe is. Men zal de bewuste film opsporen en aan de eigenaar teruggeven. Onder uitroepen als „verdrukking van minderheden” distancierde ook Bernhard de Vries zich van deze „mentaliteit” van een politieagent en eiste Jan Moling „voldedige opheldering”.

Schimmelpennink verklaarde daarop dat men de RTR accepteert als een met het provotariaat solidaire instelling omdat allen hetzelfde beogen via verschillende wegen en middelen. De provo kent geen vijanden. Om twee uur ging iedereen eten.

## Schade

Naar een Maastrichts provoleider meedeelde heeft directeur Waltmans van 't Europahuis het konsilie na zondagavond de toegang tot het kasteel ontzegd. Zelf wenste de heer Waltmans hierop geen commentaar te geven. Of de vraag of het juist is dat de verzekeringmaatschappijen zich voor de duur van dit consilie van alle schade distancieren, verklaarde de heer Waltmans dat de provo's hem hadden toegezegd zelf voor een verzekering zorg te dragen. Commentaar van Jan Moling: „we zullen de toegebrachte schade vergoeden.” 't Concilie zal, indien het maandagmorgen niet in Borgharen kan worden voortgezet, in „De Stuers” verder gaan, zo verklaarde Jan Moling.

De voor zondagmiddag op de agenda prijkkende inleiding van de Engelse provo Chi Radscliff bleek te zijn afgelast. Eveneens ging de demonstratie van het Ludiek Laboratorium niet door. Enkele deelnemers hebben bovendien gedeelten van dit laboratorium vernield of weggenomen zo werd vernomen. Hoewel de pers tegen betaling van / 15 per journalist / 30 per fotograaf en / 100 per filmoperateur toegang tot het consilie had, werd iedere journalist na 3 uur niet meer tot het kasteel toegelaten.

