

Dit is toch wel de brutaliteit ten top, om me op een lijn te stellen met een stelletje welvraat **K**engsters, als een bekende Nederlander. Ik ben zo bekend, dat de arbeiders-leurs onlangs weigerde voor me te bemiddelen. Wat doet een provo op De **K**ristelijke feestdagen? ... hetzelfde wat hij alle dagen doet. Zien dat hij wat te eten krijgt, zien dat hij uit handen van de **K**ristelijke justitionele en positionele **A**utoriteiten blijft. Zien dat hij niet overreden wordt door **M**etAL-**K**oholische **A**utofiele **K**lootjes volk. Het liefste zou ik de vlucht nemen naar het buitenland, maar door een aan mij opgelegde belasting schuld, zijn de grensen gesloten. Bovendien voel ik me verantwoordelijk voor een handjevol provo's, die straks voor de grote **K**risdadige **K**laus happening, verdonkere-maant zullen worden. Maar dat komt niet in de **K**rant, want dat hebben jullie onderelkaar al lang be**K**onkelt. Dit klinkt allemaal een beetje wang, maar dat komt door alle **K**rank-zinnige ervaringen van de laatste maanden.

Jasper

Het is een goede - wellicht wat al te orthodoxe - gewoonte om grote mannen met de kerstdagen naar hun grootste wens te vragen of hen, in de gastvrije kolommen van de krant, hun meest dierbare vredeswens te laten opzeggen. Een van onze redacteurs heeft zich met een soortgelijk verzoek gewend tot anti-rookmagiër, provo, anarchist en rebel Jasper Grootveld, die met zijn bondgenoten een speciale kleur verleent aan het straatleven van Amsterdam. Jasper vond het maar niets, getuige de hierbij afgedrukte „kerstbrevé”. De foto toont Jasper bijgekleurd als zwarte Piet (en Al Jolson in zijn grote dagen). Grootveld beweert geen bekende Nederlander (veelvraatKengster) te willen zijn.