

Zaterdag 28 Juli 34

Aan Mevr. v. Scheltema

Geachte Mevrouw!

Gisteren zond ik u vanuit Berlijn
een gefotografeerd artikel uit de
illegale pers in Duitschland voor
uw archief. Ik kom u over een
dag of 14 wel zeggen onder welke
rubriek het thuis hoort.

Woudt u mij het genoegen wil-
len doen, dit art. even apart
te houden en wilt u voor mij
de datum noteeren, wanneer u
het ontvangt. U moet het uiter-
lijk Maandag a.s. ontvangen.
Is het er dan niet, dan is het door
de geheime Staatspolitie opge-
houden.

Verder ontvangt u uit Berlijn

2 oude nummers van de Manchester Guardian. Ook hierbij kom ik de gebruiksaanwijzing brengen.

Dan ligt er in Berlijn nog een heele stapel illegale lectuur, maar men weet niet, hoe 't weg te krijgen. Ik heb afgesproken, dat telkens kleine pakjes als drukwerk worden verstuurd. De mogelijkheid bestaat natuurlijk, dat het aan de post gecontroleerd wordt en dan wordt 't vernietigd. Maar allicht komt er wat van door.

De afzenderadressen zijn natuurlijk gefingeerd.

Beste gr. en volgers

N. B. Verroche deze brief te vernietigen.